

Nordsjö

Nordsjö by är belägen på norra sidan om Mörtsjön mitt emot Mörtsjö by och är med säkerhet sitt namn av belägenheten. Namnet har i äldre jordeböcker -1615-1626- skrivits Nordansjö.

Den har nu fyra hemmansnummer men i äldre jordeböcker före 1815 års endast tre 1611, 1626, 1724.

I 1615 års jordebok hette åboarne på tre hemman som då fanns Anders Pålsson, Oluff Jonsson och Anders Olsson.

I 1626 års jordebok finns det senare namnet kvar men de båda första äro då utbytta mot namnen Mickel Hansson och hustru Elin.

I 1815 års jordebok förekommer namnet Per Göranssons änka. Namnet Göran har förekommit i byn ända till vår tid

Gårdsnamnen hava varit:

Nr 1 Oppigården. Hemmanet nu sålt till olika bolag. Åbyggnaderna äro borta. Gården har också kallats Per-Göras senare Löfgrens.

Sub 1 Ahrboms. Namnet härledes från en person Arbom som förekommer i församlingsböckerna i slutet av 1700 och början av 1800 talet och angives varit "mästare." Han bodde från början i Bogården. I husförhørsboken 1791-1800 angives han såsom svarvare i boken 1802-1807 såsom oljeslagare och svarvare. Han var gift med en "madam" Anna Helena Castman från Vimmerby. De hade en dotter Brita Maja (född 28 juli 1770) som vid 18 års ålder flyttade till Hudiksvall och blev där gift med glasmästare Johan Svanberg borgare i Hudiksvall. Familjen flyttade senare till Ljusdal.

Nr 2 Jon-Anders, senare Anders-Måns.

Sub 2 Östergården. Här bodde i senare delen av 1800 talet en av de mera bemärkta bönderna i Utomskogsbygden. Olof Andersson, i lång tid nämndeman och sluligen häradsdomare "den främste i nämnden". Häradsdomaren i Östergården var vida bekant.

Nr 3 Ol-Anders, Utigården som den också benämndes på grund av belägenheten i byn. Gården har varit i slakten från förra hälften av 1700-talet

Sub 3 "Kaprash"- Korprals. Stället där gården vid utbrytningen från den gamla gården uppfördes hade tidigare varit bebyggd med en soldatgård och soldaten var korpral.

Nr 4 Nygården. Det sist tillkomna av fyra hemmansnummer. Här bodde i mitten av 1800-talet en åbo Jon Ersson som var en mångkunnig och arbetsam man. När kyrkan 1850-52 reparerades utförde han, då en gammal man, allt fönstersnickeri som behövdes för en ersättning - som det sagts- endast 30 riksdaler.

Källa E.G. Wengelins byar