

GRUBBES Arbrå-Änga 5:9 4,8 ha

30J2

1869 kom Johan Johansson f.1835 och hans hustru Marta f.1834 hit till denna plats som kallades Nöjdstäkten och låg inom ägorna till nr 7, Snatbo. De kom närmast från gården Snatänge belägen vid Snatsjöns västra ände. Johans föräldrar var torpare där och hans farfar och farmor var båda från Rengsjö, födda på 1770-talet. Johan, allmänt kallad Janne och Marta byggde detta hus och kallades för skattetorpäre och gårdsnamnet blev Jannes. De hade en dotter, Anna f.1863. 1887 säljer de fastigheten och köper Änga sub.7, granngården till Snatbohemmanet.

2R8

Ny ägare blir Anna Andersdotter f.1839, änka från Undersvik. Hon har sonen Per f.1867 med sig hit. Anna avlider 1890, 51 år gammal och fastigheten ärvs av sonen Per.

5J17

1892 ny ägare Erik Blid f.1849 i Transtrand, Dalarna och hans hustru Marta Andersdotter f.1843 i Undersvik. Hon är moster till förra ägaren Per Person. Erik och Marta kom närmast från Iste, de flyttar sedan till Norränge.

5A9

1896 blir Lars Axlin f.1842 i Mörtsjö och hustrun Karin f.1843 i Aspeboda, Dalarna nya ägare. De kom närmast från Snten och flyttar till Bogården 1902.

1K26

Fastigheten hade år 1900 köpts av ägaren till Snatbohemmanet, Lars Persson f.1836 från Lillkurland i Kyrkbyn. Efter mordet på Lars och hans hustru 1901 är det svårt att utreda vem som är ägare eller bor här mellan 1902-06.

4M11

I januari 1907 står Anders Schön f.1845 som ägare. Han säljer då lägenheten Grubban, en avsöndring från Rustses sub.5, till Olof och Helena Andersson från Snten, födda 1847 och 1854. Gården får nu ett nytt fastighetsnummer, Änga 5:9, och börjar kallas för Grubbes. Olof kallas skattetorpäre som sina föregångare på gården. Olof var född i Järvsö och Helena i Mörtsjö. Deras 11 barn var födda innan familjen kom till Grubbes. 3 av barnen födda 1876, 1878 och 1882 avlider 1884 under några höstveckor i difteri och scharlakansfeber.

1917 övertar sonen Olof f.1889 och hustrun Brita f.1894 i Växjö, Bollnäs, fastigheten. Då flyttar Olofs föräldrar till övervåningen på huset. De får barnen Gösta f.1918 och Gulli f.1920. Olofs mor Helena avlider 1929 och fadern Olof 1942. Makarna Brita och Olof Olsson avlider 1955 och 1973.

Sonen Gösta f.1918 övertar fastigheten Grubbes och bor här till mars 2003 då han flyttar till servicehuset Ängslunda i Arbrå. Gösta avlider i januari 2004. Ny ägare blir Göstas syster Gulli Engstrand från Bollnäs och hennes make Georg.

Nuvarande ägare är deras son Roger Engstrand och hans hustru Helen Ekstam Engstrand i Uppsala. De har renoverat bostadsbyggningen och byggt om ladugård och loge och vistas här flitigt.

Det kan nämnas att av Olofs och Helenas 11 barn så var det 2 pojkar, Erik och Per, samt dottern Karin som emigrerade till Nordamerika 1906, 1911 och 1912. Även Olof som blev bosatt här på Grubbesgården tog som 17-åring år 1907 ut flyttbetyg till Amerika, men han reste aldrig över. Brodern Per kom tillbaka till Sverige 1922 och blev bosatt i Roren. Han kallades Lods-Per och är farfar till Lods-Olle och far till Ester Engkvist som hade Änga Diversehandel.

SANDSTRÖMSKA TOMTEN Arbrå-Änga 5:7 0,85 ha

På 1880-talet låg den på ägorna till nr 7, Snatbo.

3J11

1884 flyttade torparen och byggmästaren Per Sandström f.1818 i Iste och hustrun Elisabet f.1849 i Svärdsjö, Dalarna hit, tillsammans med sina 2 barn, Ulrika Elisabet f.1870 och Petrus Albert f.1876. De kom närmast från Iste, Pers födelseby. Vem som byggde huset är det ingen som vet. Per och Elisabet var farfar och farmor till till kände flottaren på Ljusnan, Per Sandström i Vallsta och han var far till Birger Sandström, Iste och Betty Bergfeldt, Vallsta.

Per avled 1896, resten av familjen bodde kvar till 1900 då de flyttade till Vallsta. Elisabet avled 1916.

1906 köpte grannen, Lars Brändström f.1844, Sandströmska tomten av markägarna Lars och Sara Törnros. Om huset stod kvar då har ej gått att få reda på.

Stugan som nu finns på tomten byggdes av Bengt Brändström från granngården någon gång på 1970-talet. Han var morbror till nuvarande ägaren Conny Brändström från Iggesund.

NÖGGSTORPET, TORPARS, numera NÖGGES Arbrå-Änga 5:13 7,5 ha

11K7

1789 föds Erik Ersson, föräldrar är Erik och Karin Forsberg i Larsbo, Erik var sågare där. Som 18-åring kom Erik till Mörtsjö som dräng och senare samma år dräng i Änga. 1816 gifter han sig med Kerstin Nilsson f.1797 från Änga, dotter till soldaten Nils Jonsson-Svan och hans hustru Ingrid. Erik hade då fått soldatnamnet Erik Nögd, nr 43. Årtalet när de kom hit till Nöggstorpet är lite oklart.

De får 2 barn, Ingrid f.1817 och Nils f.1823. Kerstin avlider 1825, 28 år gammal, i någon sorts feber.

Erik gifter om sig samma år med Anna Hansdotter f.1796 från Bogården, han har då efternamnet Nöjd. De får 2 barn, Kerstin f.1826 och Karin f.1830. 1830 står Erik Nöjd som avskedad soldat. 1856 avlider Erik, 67 år gammal. Änkan och dottern Karin bor kvar, de andra 3 barnen är utflugna.

Karin f.1830 får en son Erik Olsson f. 1855 och 1871 en son vid namn Jonas. Jonas far

Jonas Persson f.1844 från Järvsö, kom hit till torpet och kallas dräng. Det står i kyrkboken att han är ”Hedbergian”, som var en religiös sekt under 1800-talet. Namnet är efter en finsk präst som hette Hedberg.

Karins son Erik blir dräng i Mörtsjö 1875. Anna f.1796 avlider 1876, 80 år gammal. De övriga i familjen bor kvar till 1889, då de emigrerar till USA, sonen Erik följer efter 1903. Vem som äger eller bor här mellan 1890 och 1910 är lite svårt att reda ut.

11D14

1910 köper Hans Hallin f.1858 Nöggstorpet 7,2 ha av Lars och Sara Törnros, ägare av nr 5 Nygården som tidigare flyttats till övre Änga 1905. Torpet har tidigare legat på ägorna till nr 7, Snatbo, men har nu fått fastighetsbeteckningen Änga 5:13. Hans och hustrun Marta Hallin har barnen Anna f.1884 och Jonas f.1886. Familjen kommer närmast från Hökarså kern på Mörtsjö 3. Hustrun Marta avlider 1915 och Hans flyttar 1923 till Engströms som han köpt 1921.

1919 har sonen Jonas köpt Nöggstorpet som då börjar kallas Torpars. Jonas och hustrun Matilda f.

1891 får barnen Marta f.1918, John f.1920 och Edit 1927. Matilda kommer från Boströms i nedre Änga och är barnbarnsbarn till Erik Ersson-Nöjd. Marta blir gift med Sven Norling i Bogården, John flyttar till Valbo 1943 och Edit till Alfta 1945. Edit återkommer till Torpars när hennes son Jan-Ove föds 1959. Matilda avlider 1963 och Jonas 1968.

Sonen John övertar Torpars och Edit och Jan-Ove bor kvar här till i början av 1980-talet då de flyttar till Lugnet, Vallsta. Under tiden har John och hustrun Torborg byggt sig en stuga på sina marker närmare byvägen. De har inte bott här permanent. Torborg avlider 2009 och John 2011. Något år tidigare hade de sålt fastigheten till nuvarande ägare Mats Nilsson, Vallentuna som fritidsbostad.

BRÄNDSTRÖMS Soldattorp Arbrå-Änga 2:13 7,8 ha

4B6

Kristina Qvistberg f.1788 i Norränge föder 1811 sonen Lars , fadern är Jon Larsson i Sörby. Lars får efternamnet Jonsson efter faderns förnamn. Lars blir så småningom dräng i Norränge, men 1831 blir han soldat nr 58 med efternamnet Brändström. Han är jägarhornsblåsare vid Hälsinge Regemente.

Lars gifter sig 1836 med Marta Olsdotter f.1815 från Mörtsjö. De får 5 barn mellan 1836 och 1849. Troligen är de bosatta på denna plats. 1849 flyttar modern Kristina hit till Brändströms. Lars får avsked som soldat 1850. Kristina Qvistberg avlider 1860.

En av Lars och Martas söner, Lars f.1844, gifter sig 1873 med en soldatdotter från Iste, Karin Andersdotter-Pihl f.1842. De får 5 barn 1873-82. Det är nu 3 generationer som bor på gården, cirka 9 personer. Gammelfolket Marta och Lars avlider 1893 och 1894.

1894 får Lars Larsson-Brändström f.1844 köpa jordbruksmark och ett skogskifte av ägaren till nr 2, Skräddars, Per Johansson från Hyttebo, Färila. Lars har nu titeln skattetorpåre. Makan Karin avlider 1905. Det bor mycket folk här, ända till 1913 då en del flyttar härifrån.

1934 avlider Lars Larsson-Brändström, 90 år gammal.

Fastigheten övertas nu av dottern Karin Brändström f.1877, hon är ensamstående och har sonen Olof f.1908. Även Karins bror Lars f.1873 bor här. Lars flyttar till ålderdomshemmet Stenbacka 1947. System Karin flyttar troligen dit senare, båda avlider 1957.

1946 står Karins son, Olof Brändström som ägare till fastigheten. Han gifter sig samma år med Anna f. Ljung 1921 i Norränge. Hon har 3 barn med sig in i äktenskapet, de får sedan 3 gemensamma barn. Olof är skogsarbetare och Anna har lite olika arbeten. En son som Anna hade med sig och växte upp här var Ingemar Lundin f.1942, en känd entreprenör och medlem i kolbulleakademin. Olof avled 1990 i Vallsta och Anna 2004 i Hudiksvall.

Fastigheten hade 1986 övertagits av Annas son Stig Ljung f.1939, busschaufför.

2020 köptes fastigheten av Lars-Gunnar Isaksson från Vallsta.